

## Nieuwsbrief 9 April-2018

1. Eerste Oekraïne transport dit jaar 2. Website 3. Het Diana-project 4. Trouwe vrijwilliger 5. De sponsorbarometer 6. Help ons helpen.

*helponshelpenhelpenhelpenhelpenhelpenhelpenhelpenhelpen*

### 1. Eerste Oekraïne transport dit jaar:

Deze maand heeft het eerste transport naar Oekraïne plaatsgevonden van 7 april t/m 13 april. Er is ook een grote vrachtwagen met oplegger meegegaan van het transportbedrijf Tuitel. De truck werd, met directeur en oud-werknemer als chauffeurs, kosteloos ter beschikking gesteld voor dit transport! Daardoor konden we extra veel hulpgoederen naar Oekraïne brengen, waaronder een aantal bedden in goede staat, gekregen van Geriant in Heerhugowaard. Ook nog veel bedden vanuit de bestaande voorraad die ooit uit een van de ontruimde gevangenis zijn gekomen Schutterswei in Alkmaar en Westlinge in Heerhugowaard. Verder weer veel kleding, (school)meubels medische spullen en witgoed.



*Controle: Komen onze spullen wel op de plaats v. bestemming?!*

Er is zoveel ingeladen dat de opslag aan De Volger bijna leeg is. Zelfs de kledingstellingen op de zolder zijn helemaal leeg, alleen beneden ligt nog een hoeveelheid ongesorteerde kleding.

Op zich is het wel goed voor de doorstroming dat de opslag eens goed leeggeruimd is, nu kunnen we weer een nieuwe voorraad hulpgoederen opbouwen. Zaterdag 7 april was het zover en zijn we voor de eerste trip naar Oekraïne dit jaar vroeg uit de veren gegaan en naar Bunschoten vertrokken. Daar sloot de truck van de fa. Tuitel zich bij ons aan.

In konvooi zijn we van daar verder gereden eerst naar de Duitse en vervolgens naar de Poolse grens. De tweede reisdag zijn we heel Polen doorgereden en hebben op ons vertrouwde adres in Jaroslaw de nacht doorgebracht. Bij de grens Polen/Oekraïne verbaasden we ons op de morgen van de



*De "Tuiteltruck"*

derde reisdag over de stilte en de rust. Toch verschilde de duur van de passage niet van wat we gewend waren, waarschijnlijk was de bezetting ingesteld op de rust van het orthodoxe Pasen. We kwamen die dag tegen de avond aan in Chemerivitsi. De eerstvolgende dag, dinsdag, was ingeruimd voor een drietal bezoeken aan een bejaardentehuis en bij twee particuliere adressen. We hebben daar de ellende weer aan den lijve mogen ondervinden. Ook was er 's middags nog tijd voor een folkloristisch gebeuren met zang en dans op deze Oekraïense feestdag.

De woensdag was er het inklaar bij de douane in Kamenets Podolskyi gevolgd door het lossen in de kolchose van Chemerivitsi, een heel drukke dag dus.



*Galina en Angelina beiden zwaar gehandicapt*

Op donderdag hebben we de terugreis aanvaard en zijn we met prachtig weer en een snelle grenspassage tot even voorbij Rybnik in Polen gekomen.



*De kolchose heeft zelden zo afgeladen vol hulpgoederen gestaan*  
De dag erna hebben we het restant afgelegd naar huis. Die vrijdag hebben we onderweg in Duitsland wel heel veel regen gehad maar verder ging de reis voorspoedig en kwamen we rond elfen weer op De Volger aan. Ruim 21 duizend kilo aan hulpgoederen zijn deze keer naar Oekraïne vervoerd!



*Uitladen van 2 ziekenhuisbedden vanuit de vrachtauto*  
*helpshelphelponshelphelponshelphelponshelphelponshelp*

## 2. De Website:

Zoals u wellicht bemerkt hebt is de website inmiddels weer benaderbaar al moet er nog wel veel aan gebeuren. We hebben de lat ook best hoog gelegd en hopen dat uw geduld en onze volharding uiteindelijk tot een fraai resultaat zal leiden. Wel moet u er rekening mee houden dat er voorlopig steeds nog veranderingen zullen plaats hebben maar wij dachten er goed aan te doen toch tot "publicatie" over te gaan.



*still under construction*



*Bewoner zonder benen (!) v.h. bejaardentehuis*

*helpshelphelponshelphelponshelphelponshelphelponshelp*  
**3. Het Diana-project:**

Ongeveer 2 jaar geleden heeft onze stichting op verzoek van Pavel Consaroek geprobeerd een soort loopkarretje te krijgen voor een meisje dat Diana heet. Consaroek, een geestelijke uit Kamenets Podolskyi, is ook directeur van de Oekraïense hulporganisatie Caritas. Diana een klein meisje van een jaar of twee destijds lag in een ziekenhuis in de regio waar de hulporganisatie van Consaroek actief is. Zij was gedeeltelijk verlamd geraakt. Met behulp van zo'n karretje zou ze misschien weer in staat zijn om op eigen kracht te leren staan, en misschien stukjes te lopen/rijden.

Daardoor zou ze iets minder aan bed gekluisterd zijn. Wij bleven hiermee bezig en hebben er nooit aan getwijfeld dat het uiteindelijk zou lukken om zo iets voor haar te vinden maar hoorden vanuit Oekraïne niets meer!

Wat bleek nu: Diana en haar moeder waren opeens compleet van de radar verdwenen. Diana lag niet meer in het ziekenhuis waar ze voordien werd behandeld. Haar moeder bleek vertrokken van het bij Caritas bekende woonadres. Daarom was het extra verrassend dat wij een paar maanden geleden uit Oekraïne bericht ontvingen dat Diana en haar moeder weer waren gelokaliseerd. Het lange uitzichtloze wachten, de geringe verbeteringen in de situatie van haar dochter en wellicht de kosten van de medische zorg hadden



de moeder ertoe gebracht om, tegen het advies van het ziekenhuispersoneel in, Diana uit het ziekenhuis mee te nemen. Zelf was ze inmiddels verhuisd zo'n 300 km van haar eerdere woonplaats en had Diana weer in huis genomen. Inmiddels heeft het er alle schijn van dat we op afzienbare tijd toch een loopkarretje voor Diana gaan krijgen en wij zullen er dan ook alles aan doen om dat karretje ook bij haar



te bezorgen!!! Hoe? Daarover wordt u nader bericht.

Onderweg naar Oekraïne deze keer hebben we hierover uitgebreid gesproken aan boord van de Citroën-bus en besloten om dit gebeuren rond Diana aan te grijpen  
*Diana*

voor een speciale projectmatige manier van hulpverlening, naast de andere activiteiten van de stichting. Omdat het exemplarisch is en symbool staat voor wat voor tegenslagen en rare dingen je soms tegenkomt in Oekraïne. En omdat je alleen dan toch iets met succes kunt afronden als je er volhardend en vol goede moed mee doorgaat zullen we dit soort projecten naar voorbeeld van dit geval het "Diana-project" blijven noemen en u daarover berichten allereerst dit speciale geval en vervolgens ook andere speciale projecten.  
*helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpen*

#### 4. Trouwe vrijwilliger:

Ditmaal in de schijnwerper Peter Bommer. Peter is geboren en getogen in De Rijp en is de broer van Trudy, de vrouw van onze voorzitter en als zodanig



bijna letterlijk verwant aan de stichting. Wij hebben Peter leren kennen als een sympathieke, goedlachse en gedreven man. Hij heeft lange tijd gewerkt voor de Rabobank aanvankelijk in Graft-de Rijp en later in Purmerend in diverse kaderfuncties. Hij is getrouwd en heeft 5 kinderen en inmiddels 10 kleinkinderen, hij mag graag klussen bij de kinderen en past regelmatig op met zijn vrouw op de kleinkinderen. Peter is vrijwilliger geweest bij de R.K.-kerk en nu bij "Cartouche". Dit is een gezelschap dat regelmatig muziek- en cabaretvoorstellingen organiseert in de Grote Kerk in de Rijp. Peter haalt regelmatig

hulpgoederen op, helpt mee in het magazijn en gaat samen met Jos helpen bij het kleding sorteren. Hij heeft wel eens toegegeven dat hij hard werken met het lichaam ziet als tegenwicht voor de jarenlange kantoorbaan die hij heeft gehad. Hij ging de laatste reis op de kolchose bij het lossen dan ook tekeer als een malle. Wij maken nog hopelijk lang en graag gebruik van deze werklust!

*helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpen*



#### 5. De sponsorbarometer:

Een rubriek die inmiddels feitelijk achterhaald is omdat het de verkeerde suggestie zou kunnen wekken dat we voldoende in kas zouden hebben, terwijl we heel hard moeten werken om het stichtingschip financieel drijvend te houden. Steeds als er weer een aardig bedrag in kas is wordt er een

transport georganiseerd, wat zoveel kost dat de bodem van de schatkist weer gauw is bereikt. We zullen in de toekomst onder meer via de website informatie geven over het financiële reilen en zeilen van de stichting, sponsoractiviteiten en dergelijke. De nieuwsbrief lijkt ons niet het juiste medium om u daarover te informeren, en daarmee komt deze rubriek voortaan te vervallen.

*helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpen*

#### 6. Help ons helpen

Wilt u ons helpen? Dat Kan! Behalve goederen hebben we ook financiële steun nodig om de voertuigen richting Oekraïne op de weg te kunnen houden!

Steun ons dan ook door een donatie op onze bankrekening o.v.v. gift Stichting Caritas Ukraine-Holland. Onze stichting is bij de belastingdienst aangemerkt als ANBI, wat wil zeggen dat de instelling een ideëel doel nastreeft en niet werkt om winst te maken. Uw gift is aftrekbaar van de belasting zie ook: [www.anbi.nl](http://www.anbi.nl)

Voor informatie over verschillende manieren van schenken en fiscale aftrekbaarheid:

[www.schenk service.nl](http://www.schenk service.nl). En als u dan toch bezigt bent kijk dan ook eens op de website van de stichting. Zie boven voor alle contactmogelijkheden en de bankgegevens!

Redactie Nieuwsbrief: Henk Boersma